

ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2003 · ΕΤΟΣ 30 · ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 33 · ΤΙΜΗ: ΕΥΡΩ 1

EMAIL: INFO@ORTHODOXIAGR - ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΗ: WWW.ORTHODOXIAGR

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΑΝΝΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Να επιτραπεί η
χειροτονία των
γυναικών από την
Ορθόδοξη Εκκλησία



► ΣΕΛ. 6-7

Άννα Καραμάνου, Ευρω

«Πρέπει να επιτραπεί η

1 θέσεις της κ.
Άννας Καραμάνου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ για τη κατάργηση του άβατου στο Άγιο Όρος, για τη χειροτονία γυναικών και για την κατάργηση κάθε εκκλησιαστικής παράδοσης που κατά τη γνώμη της δημιουργεί διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα είναι βέβαιο ότι προκαλούν ποικιλές αντιδράσεις και ξενίζουν.

Πολλοί από τις θέσεις της ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ εμπειρέχονται σε προτάσεις που κατά καιρούς διατυπώνονται από το τομέα γυναικών του ΠΑΣΟΚ προς την κυβερνητική και το κόμιτρο της Αριστεράς. Άρα δεν είναι νέες. Η Καραμάνου ερχεται στο θάρρος και τις διακρίσεις δημιουργούνται. Ο διευθυντής του «Σ.Ω.» μίλησε με την κ. Καραμάνου και παρουσιάζει σήμερα τις απόψεις της για την Ευρώπη, τον πόλεμο στο Ιράν, το ρόλο του Εκκλησίας, το άριστο του Αγίου Όρους ακόμη και για τη χειροτονία των γυναικών. Πρόκειται για μια συνέντευξη που είναι βέβαιο ότι προκαλεί ποικιλές συζητήσεις και αντιδράσεις όχι μόνο από το χώρο της Εκκλησίας αλλά και από την ίδια την κυβερνήση.

Αυτές τις μέρες βλέπουμε να συντελέσται ένα έργλιθο κάτω του Ιρανού λου. Όλοι αναρωτώνται για την Ε.Ε., την Ευρωπούπολη, την Έ.Ε.;

Καταρχήν το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει τη στάση που έχουν άλλα οργανώσαντες την γενική έκθητη εναντίον του πολέμου και από τον λανθανόμερο έχει εκδώσει ψήφισμα κατόπιν επόλεμου στο Ιράν. Το Ευρωκοινοβούλιο σ' όλους τους τόνους έχει υποστηρίξει ότι ο αφομολογητός του Ιράν θα έπρεπε να επιτυχεί με διπλωματικά μέσα και πυστοπήρις το έργο των επιθεωρητών. Από εκεί και πέρα τώρα, η Ε.Ε., όπως γνωρίζετε, δεν διαθέτει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Η Ελλάδα που έχει την προεδρία της ευρωπαϊκής ένωσης γι' αυτό το εξάμηνο, κατέβαλε πολύ σκληρή προσπάθεια για να ενοποιήσει τις θέσεις της Ευρώπης, να έχουν διληδή μία κοινή θέση, μια ενιαία θέση αλλά αυτό δε κατέτη δυνατό.

Πιστεύετε ότι ο πόλεμος γίνεται για την αφομολογητό του Ιράν για οικονομικά συμφέροντα;

Γίνεται για οικονομικά συμφέροντα κυρίως για να επιβεβαιωθεί η ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.



νων Πολιτειών στην περιοχή, περισσότερο για το πετρέλαιο. Νομίζω παίζονται και πολιτικά παιχνίδια στην περιοχή και άλλωστε είναι γνωστό ότι σήμερα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι μόνο το Ιράκ, είναι κυρίως το Ιράν, η Βόρεια Κορέα... Παίζονται δηλαδή γεωπολιτικά παιχνίδια, παιχνίδια εξουσίας;

Και οι ανθρωπιστικές αξίες;

Βεβαίως θα πρέπει να επικρατήσουν οι ανθρωπιστικές αξίες στον πλανήτη, δεν χωρά αμφιβολία. Το πο μάλαφρο και το αντιφατικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι και Εκκλησίαν του πόλεμο εναντίον του Ιράκ, επικαλούνται τον θεό. Οι Μήτρες και η περαία των συνεχών επικαλούνται τον θεό για να ευλογεί τα αμερικανικά όπλα. Και έχουν αυτή την αποκουτευτική λογική, ότι διεθύνουν ένα πόλεμο εναντίον του κακού, ανεντόντων τον άνθρωπο στην πλευρά τους, ότι ο στόχος δεν είναι μόνο Ιράκ, Ιελγείνας ανάπτυξη αερωμάτωχος, όλοι δεν θέλουν να πάνε στη Βαγδάτη, οι πραγματικοί άνδρες θέλουν να πάνε στη Τεχεράνη, στο Ιράν. Επομένως, ως πάρκη ένα ολόδιοργο σχόδιο που άρχισε να διεπιδύνεται.

Μέχρι τελευταία στιγμή πίστεύω ότι δεν έχουναν αυτό τον πόλεμο μίας α' αυτή την παγκόσμια κατακραυγή, διότι αυτό που συμβαίνει από τη στημή είναι πρωτοφανές. Δεν έχει ζηναγίαν κινητοποίηση σε παγκόσμια κλίμακα και αυτά είναι από την πλευρά της γαγκραιμοποίησης. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την κρίση μπορούν να προκύψουν πρόδημα που ούτε μπορούμε να φανταστούμε.

Μπορεί να προκύψει μια διφορετική τάξη πραγμάτων, όπου θα περάσουμε από μια περίοδο παθητικότητας του πολίτη σε μία άλλη περίοδο όπου ο πολίτης θα συμπειθέχει πιο ενεργά σε ότι α-

φορά τις αποφάσεις.

Πώς θα πρέπει τη συνεργασία των Εκκλησιών μέσα στο χώρο της Ευρώπης;

Κοιτάζετε, δεν χωρά αμφιβολία ότι οι Εκκλησίες και οι θρησκείες διαδραματίζουν ένα πόλεμο στην παρασκευή. Θα μπορούσα να διαδραματίσουν ακόμα που σημαντικό ρόλο σε έναν μεγαλύτερη προσοφύγη στη σημερινό περιβάλλον της χριστιανικής διδασκαλίας, που σημαντικό πόλεμον εναντίον του Ιράκ, επικαλούνται τον θεό. Και έχουν από την πλευρά της ιεραρχίας πολύ μικρή εφαρμογή. Ο Χριστός είπε ειρήνη υιον, είπε να αγαπήσεις τους εχθρούς μας... Ελάχιστα έχουν εφαρμοστεί.

Επίπειρη της Εκκλησία χάνει την ουσία;

Αυτό περιμένω από την Εκκλησία είναι να ασχοληθεί με την ουσία και όχι με τους τύπους. Γιατί έχω δει και ανθρώπους να εκπληρώνονται και ταυτόχρονα να εκπιέζονται κακία και μίσος. Κακή χριστιανή θα είμαι εν προσωπική διδασκαλία να την κάνω τρόπο και πράξη ζωής. Επειτα περιμένω από την Εκκλησία να δει την προβληματισμένη πλευρά της παγκόσμιατης τους. Δεν είναι δινάτων να παρέχει ανοχή στη μεγενός ότι πεινάνουν εκπομπούμα παιδιά από την πένια στον τρόπο κορδό. Πώς είναι δινάτων εμείς να ζόρουμε σε τέτοια υπερφρόνεια και κάτω οι άλλοι να μην έχουν τίποτα από την πατέντα της στημής μας.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κογκούρου που για την κατάργηση του άβατου στο Άγιο Όρος συντάραξε την κοινή γνώμη, Πιστεύετε ότι μία πρόσδοση περίπου χλίδων επτά δινάτων να φέρεται με ένα από την πρόσδοση στο επίπεδο των ιδεών και την κοινωνική πρόσδοση; Αύριο καί θέλουμε να πρωτιστούμε στην περιπτώση ότι η πρόσδοση της τεχνολογίας δεν θα πρέπει να δεχτούν και την πρόσδοση των ιδεών και την κοινωνική πρόσδοση;

Προστάτικά σας αναλαμβάνετε μία πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση που περιγράφετε;

Προστάτικά μέσα από τη δουλειά μου στο Ευρωπαϊκό Κογκούρου, αγωνίζομαι για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

«Ο αποκλεισμός των γυναικών από το Άγιο Όρος, αποτελεί προσβολή εις βάρος των γυναικών»

χριστιανική διδασκαλία και το δόγμα της θρησκείας μας, απολύτως κακή σχέση. Την εποχή που ελήφθη αυτή η απόφαση για τις γυναίκες ότι μόνο άβατα, άβατες ήταν η εκπαίδευση, οι επιστημένες, οι τέχνες. Οι γυναίκες δεν είχαν κανένα αποτύπωμα δικαιωμάτων. Ο μόνος ρόλος που ήταν για γενοντινές στις γυναικείες ήταν να γενονται προσώπους του Χριστού που περιτομούσαν από γυναικες και είπε το περιθρόμητο χριστιανικό αντιπροσωπευτικό μήνυμα: ουκ είναι Ιουδαίας ουδέ Έλλην, ουκ είναι ελεύθερος και δούλος, ουκ είναι άρσεν και θήλυ. Αυτό τι σημαίνει; Ότι δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις με βάση την κοινωνική καταγωγή, ότι διακρίσεις με βάση την κοινωνική καταγωγή και οι διάσκεψεις με βάση την κοινωνική καταγωγή και οι διάσκεψεις με βάση την κοινωνική καταγωγή. Και αυτό θα πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει. Διότι δεν θεωρώ ότι είναι ιδιοκτητή των μοναχών οι μονες. Δεν είναι δινάτων που μας λένε εμάς ότι δεν μπορούμε να μπορούμε στις εκκλησίες του Αγ. Όρους:

Το άβατο στο Άγιο Όρος δεν έχει τον όρο της διάκρισης, έχει τον όρο της απολύτου συμμοχής...

Εάν θέλουν απόλυτη ησυχία να απαγορεύεται και στους μοναχούς να κατεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, και να κάνουν τις βόλτες τους. Διώτι στη θεσσαλονίκη ανατίθεται η παρασκευή των χριστιανών στην πράξη, στην αλητηρεύγμα μας, στη βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε στους συνάνθρωπούς μας.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κογκούρου για την κατάργηση του άβατου στο Άγιο Όρος συντάραξε την κοινή γνώμη. Πιστεύετε ότι μία πρόσδοση περίπου χλίδων επτά δινάτων να φέρεται με ένα από την πρόσδοση της τεχνολογίας και την πρόσδοση των ιδεών και την κοινωνική πρόσδοση; Εθεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που συμβαίνει. Ο αποκλεισμός δηλαδή των γυναικών από το Άγιο Όρος, αποτελεί προσβολή εις βάρος των γυναικών. Ο ανθρώπος είναι ένας, με δύο φύλα, δεν μπορείς να κάνεις διαχωρισμό και να λές ότι δύο δινάτων πρόσδοση μεταξύ αυτού και αποκλείω το άλλο.

Θεωρείτε ότι το άβατο είναι πρόδυνο των ανδρών;

Σε ότι αφορά το Άγιο Όρος βεβαιώλω ματήρες με απόφαση των μοναχών η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την περίπτωση της περιπόλης Δημόσιας τρακαρίας. Δηλαδή η Πρεσβείας της Δημόσιας τρακαρίας επειδή είναι γυναίκα δεν πετάει πάνω στην περιπόλη της περιπόλης Δημόσιας τρακαρίας. Εμείς δηλαδή είμαστε πάνω με την περιπόλη της περιπόλης Δημόσιας τρακαρίας. Και αν θέλετε να πάμε σε αύρια και αποκλείω το άλλο.

Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ:

Χειροτονία των γυναικών»

νατόν στη σημερινή εποχή η Ορθόδοξη Εκκλησία να αυστημένη φέρεται έτσι απέναντι στις γυναίκες και να υπάρχουν γυναίκες που να υποστηρίζουν και να λένε καλώς: «Όχι, δεν έχει καλώς.

Με την ίδια λογική όμως που θέτετε το θέμα του άβατού σα θέτετε αύρια το θέμα της χειροτονίας των γυναικών.

Βεβαίως το έχω θέσει και θα το θέσω. Και για ποιο λόγο δηλαδή σες τι είστε οι πρανομισούχοι, να είστε οι εκπρόσωποι του Θεού πάνω στη γη και σι γυναίκες τι: Γιατί δεν μπορούν οι γυναίκες να είναι ιερείς και επίσκοποι, γιατί;

Ο Χριστός δεν έχρισε αποστόλους γυναίκες...

Ο Χριστός έλασε σε τόπο και χρόνο πουτρές ένας περίγυρος, μια στην κατεύκριμη κουλτούρα. Ήταν η ριμακή καποία, υπήρχαν κατοχυρωμένα κάποια πράγματα. Η θέση των γυναικών τότε δεν ήταν αυτή που είναι σημερα. Δυστύχως ή ευτυχώς βγήκαν από ενα περιβόριο αιώνων οι γυναίκες μάλις το τελευταίο αιώνα.

Πιστεύετε ότι θα ήταν διαφορετική η διδούσα παλί του Χριστού αν διδόσκατε σήμερα και θα έδινε διαφορετικούς ρόλους στη γυναίκα; Στην Εκκλησία υπήρχουν άνγες γυναικες σε κάθε εποχή. Πώς λοιπόν υπήρχε διάκριση;

Πώς λοιπόν μόνο οι άντρες μπορούν να είναι ιερείς; Γιατί τέτοια προνόμια στον άνδρα; Όταν μάλις για ιερότητα, μάλις για ίσα δικαιώματα. Είμαστε διαφορετικοί, βεβαίως και οι βιολογικές λεπτομερίες μας είναι διαφορετικές αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι μεν θα πρέπει να έχουν ανώτερη θέση από τους δε δή να έχουν προνόμια τα οποία δεν απολαμβάνουν οι άλλοι. Υπήρχε μια ανδρική ερωτισμός σ' όλη τη διάρκεια της ιστορικής διάδοσής της ανθρωπότητας. Πατριαρχείο σημαίνει εσουδιά των ανδρών. Κάποια την ιεραρχία κατά περίοδο τρόπο οι άνδρες είχαν όλη την ισχύ και όλη την εξουσία. Αυτό άλλαξε τα τελευταία χρόνια. Αν λοιπόν οι θρησκείες δεν προσαρμοστούν στα νέα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα καθίστανται πολύ μεγάλες αλλαγές και στο χώρο των θρησκειών. Πριν δέκα χρόνια έγινε χάσμα στην Μ. Βρετανία μεταξύ Αγγλοκανανική εκκλησίας: Μπήκαν οι γυναίκες στην περισσότερη περιοχή της Ιερουσαλήμ και έχουμε σήμερα γυναικες επίσκοποι. Τι δηλαδή έχουε η Εκκλησία; Έγινε μία συναδέλφοι μου την Ουάλε Σταύρο, η οποία είναι ιερέας στην Προτεσταντική Εκκλησία της Δανίας. Γιατί δηλαδή καθίσταται δική μας Εκκλησία αν γίνονται γυναίκες ιερείς;

Πώς είδατε τις αντιδράσεις της Εκκλησίας στις θέσεις αυτές που υποστηρίζετε;

Κοιτάζετε, ο Αρχιεπίσκοπος



Χριστόδουλος είναι ένας πολύ καλός ομιλητής και συνοχή μαλλ. Άλλα κακένιας περιορίζεται. Δεν μπορεί να ολεύει πάνω τα ράσα των παπάδων. Δηλαδή είναι λιγότερο καλοί χριστιανοί, ειρηνικοί, που στο εξωτερικό δεν φορούν τα ράσα;

Βάλτε να βάλλετε συνεχώς κατά της παράδοσης;

Λέμε ναι στις παραδόσεις που συβάνται τα ανθρώπινα οικανάματα και τα δικαιώματα των γυναικών και λέμε όχι στις παραδόσεις που δεν συβάνται τα δικαιώματα των ανθρώπων. Και εν προκειμένω προσούπικα ναι, δεν έχω κανένα σεβασμό για τις παραδόσεις εκείνες που υποτιούν τις γυναίκες και δεν αναγνωρίζουν ότι έχουν ίσα δικαιώματα με τους άντρες, που δε συβάνται δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών. Κι αυτό δεν ισχεί μόνο για μας. Το λέω και για το Ισλαμ, που θέλει να φοράνε τις γυναικες την μπούρα κατά την παρέμβαση από δέκα χρονών, παραδόσεις δεν είναι και αυτές: Σία ποια να στη παράδοση τη Σαρία κάτω στη Νιγηρία που καταδικάζουν τις γυναίκες σε δάντο δια λεθοβολισμού μόνο και μόνο και να διαφύλαξσουν την οικογένεια; Να προστατεύουμε λέει την οικογένεια, έτσι είπε ο ιερέας από τη Σουδάν ο οποίος μιλεί και καλά ελληνικά και συχνά πυκνά βγαίνει στη θηλεόπτερης εκπομπές για να μας πει εμεις με αυτές τις οικολέπτες και απανθίστων ποινές προστατεύουμε την οικογένεια. Με συγχωρετεί αλλά δεν θέλω αυτή την οικογένεια να προστατεύεται από τέτοιους φρικώτερους νόμους και θα έχω έγω σεβασμό για τη Σαρία: Κανένα σεβασμό δεν έχω.

Πόλεμος λοιπόν κατά των παραδόσεων;

Σέβομαι τις παραδόσεις και έχουμε ωραίες παραδόσεις. Το ότι πήραν απόφαση όμως οι μοναχοί πριν από 1000 χρόνια να αποκλείσουν οι γυναίκες αυτό δεν μπορεί να το σεβαστώ. Όχι,

Προσφάτως επισκεψήτηκατε και το Φανάρι. Συλήγησατε αυτό το θέμα με το Πατριάρχη;

Βεβαίως και το συλήγησαμε γιατί του έχω δώσει και χρηστό υπόψημα. Μας είπε πως επί της θεωρίας έχουμε δικό αλλά αυτό δεν θα αλλάξει λόγω της παραδόσεως. Προσωπικά με ικανοποιεί το ότι παραδεχόμαστε τη θεωρητικά του λόγων έχουμε δικό γιατί είμαστε έξι ευρωβουλευτές που το θέσαμε αυτό.

Είναι αλήθεια ότι ο πρωθυπουργός παρενέβη;

Όχι. Όλες όμως οι κυβερνήσεις και όλα τα κομμάτα θέλουν να τα έχουν καλά με τον κόσμο, αλλά νοιμάρια πρόσδοση υπάρχει όταν κάποια τολμώνε να δέσουν κάποια ζήτημα τα οποία κανένας όλος δεν τολμάει να θέσει. Άλλωστε πιστεύω και το έχω πει ότι στην δημοκρατία της κοινωνίας δεν υπάρχουν θέματα ταπτώ. Μπορούμε να συλληφτήσουμε τα πάντα. Γιατί λοιπόν είναι ταπτώ ο Άθως και γιατί είναι ταπτώ οι ιεροδιάνι που και αυτό δεν αλλάζει και θα το δείτε. Μπορεί να μην αλλάξει στη διάρκεια της δύναμης μας ζωής αλλά θα αλλάξει.

χοι οι μοναχοί οι Αγίου Όρους; Ξέρουμε ότι έχουν προνόμια, στις είναι φορολογικές παράδεισος εκεί, τι είναι αυτό κάτι το ξεχωριστό, κάτι το ιδιαιτερό. Δεν έχω δει και από την πλευρά τους και κανένα σεβασμό. Έχω διμάζει φρικά κείμενα με τα οποία χτυπούν τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.



**ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΜΟΣΧΟΛΙΒΑΝΑ
ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΛΙΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΦΥΤΙΛΑΚΙΑ - ΚΑΝΔΗΛΕΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ - ΚΑΝΔΗΛΙΑ - ΘΥΜΙΑΤΑ -
ΦΥΛΑΧΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ**

ΞΑΓΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΑΣ
E.&A. ΣΤΡΙΓΓΟΥ ΑΒΕΕ
**ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ**

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ: ΜΕΓΑΡΩΝ 26 ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 4
Τ.Κ. 185 42 ΠΕΙΡΑΙΑΣ**

**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ
ΤΗΛ. (210) 4911465, 4924579, 4904873.
ΦΑΞ 210 - 4904873**